



ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK

Swedish Labour Movement's Archives and Library

Verksamhetsberättelse 2017

Inledning

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek har omfattande samlingar av centralt källmaterial som gäller den svenska arbetarrörelsen och skapandet av det demokratiska välfärdssamhället. Samlingarna omfattar cirka 25 000 hyllmeter arkivalier, cirka 200 000 boktitlar, närmare 2 miljoner fotografier, ca 25 000 affischer och drygt 2000 fanor. Till det tillkommer ett omfattande material av ljud och rörliga bilder och en mindre samling av konst och föremål.

Sedan 2012 är verksamheten placerad i Flemingsberg där vi har tillgång till publika lokaler, magasin och arbetsplatser. Under 2017 har institutionen haft cirka 20 medarbetare.

Viktigare händelser

Under verksamhetsåret 2017 beslutades om en ny organisation för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek vilken innebär att verksamheten organiseras i två huvudavdelningar – avdelningen för publik verksamhet och administration och avdelningen för samlingar – samt i en forskningsenhet. Respektive avdelning leds av en avdelningschef. Den nya organisationen trädde i kraft i oktober och i samband med det antogs en ny arbetsordning som reglerar ansvar, beslutsprocesser och arbetsfördelning.

Under våren 2017 genomfördes ett antal personalmöten där frågor kring prioritering, möjligheter och problem diskuterades. Med utgångspunkt i dessa diskussioner formulerades dokumentet *Idéer värda att kämpa för. Strategiska mål för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 2018 – 2020*. De strategiska målen, som nedan följer i korthet, ska ligga till grund för verksamhetsplaner, handlingsprogram och prioriteringar under perioden:

- **Vi ska stärka vår position som nationell institution för material och kunskap om sociala rörelser.**
- **Våra samlingar ska bli kända, angelägna och använda av flera.**

- **Våra system, IT, register och motsvarande ska vara smidiga och användarvänliga och uppdaterade efter samtidens krav.**
- **Vi ska spela en aktiv samhällsroll.**
- **Vi ska stärka vår position som kunskapsinstitution.**
- **Vår ekonomi och organisation ska stärkas.**

Samlingar

Insamling

Som ett led i att samordna och effektivisera arkiv- och biblioteksverksamheten har ett enhetligt leveransavtal tagits fram som gäller för alla materialtyper (bibliotek, arkiv, analogt, digitalt).

Från och med hösten 2017 har vi börjat att ta emot digitala arkivleveranser. Rutiner för detta har tidigare arbetats fram inom projektet *Infrastruktur för digital informationsförvaltning*. Det rör sig om ett enkelt system för att ta emot, konvertera, administrera och bevara lösa filer i linje med praxis och rekommendationer från Riksarkivet.

Under året har vi fört diskussioner med ett antal organisationer om systematiska leveranser av digitala arkivhandlingar och en informations- och arkivhantering som i framtiden i huvudsak kommer att vara digital. I linje med detta har institutionens styrelse fattat beslut om avgifter för både analogt och digitalt material.

Inkomna arkivleveranser

I februari avslutades arbetet med flytten av Kommunals arkiv som omfattar cirka 300 hyllmeter och avser organisationens verksamhet under perioden 1910 – 2003. Arkivet är sedan tidigare till största del ordnat och förtecknat och därmed tillgängligt för forskning. Under våren avslutade också arbetet med att flytta över Metalls arkiv om cirka 700 hyllmeter (omfattande verksamhet åren 1881–1981). Också detta arkiv är sedan tidigare till sin huvuddel ordnat och förtecknat. Vid sidan av dessa två större leveranser har 63 arkiv tagits emot under året, varav 22 från organisationer och personer vi tidigare inte har material från.

Förvärv till biblioteket

Under 2017 inköptes totalt 318 skrifter till bibliotekets samlingar. 191 av dessa var skrivna på engelska, 83 på svenska, 33 på tyska, 10 på franska och en på ryska. Bland de många stora och små gåvor av skrifter som kommit biblioteket till del under året, kan särskilt en större sådan på cirka 500 titlar från RFSU nämnas.

Arkivkonsult

I samarbete ned ABF har vi under fyra månader testat en verksamhet med en arkivkonsult som arbetat uppsökande med ett antal organisationers arkivhantering. Försöket föll väl ut och vi kommer att undersöka möjligheten att under 2018 vidareutveckla konceptet.

Bevara och tillgängliggöra

System

Under de senaste åren har behovet av ett nytt arkivredovisningssystem gradvis uppdagats. Mot bakgrund att nuvarande system har en rad svårslösliga problem påbörjades hösten 2017 en utredning för att se över möjliga alternativ, för att på sikt byta till ett mer anpassat och användarvänligt system. Utredningen beräknas vara färdig under första halvan av 2018.

Verksamhetsutveckling, digitalisering

En förstudie har genomförts inför ett digitaliseringsprojekt omfattade våra omkring 20 000–25 000 affischer. Externa medel kommer att sökas för detta under 2018. Förutsättningarna bedöms som goda för att genomföra ett sådant projekt om medel skaffas fram. Det vore ett mycket viktigt projekt för att nå ut med våra samlingar till en bredare allmänhet, affischer är till sin karaktär lämpliga i ett sådant sammanhang.

Under året har ett program, FotoStation, köpts in för att bättre kunna hantera fotografier inklusive registeruppgifter. Arbete med att föra över information från gamla register in i det nya systemet har påbörjats och kommer att fortgå löpande under de närmaste åren. I samband med överförandet sker också en kvalitetskontroll och en standardisering av den metadata som hör till fotografierna.

Utlån arkiv och bibliotek

Under 2017 har 2583 arkivvolymerna lånats ut till 204 unika arkivlångtagare fördelat på 323 olika arkiv. Från biblioteket har utlånats 3 385 titlar, varav 231 utgörs av fjärrlån.

De tio mest utlånade arkiven är som följer:

Arkiv	Refkod	Antal
Sveriges socialdemokratiska arbetareparti	1889	231
Vänsterpartiet	2263	74
Hjalmar Mehr	399	72
Chilekommittén	2676	69

Hans Göran Franck	28	67
Alva och Gunnar Myrdals arkiv	405	66
Birgitta Dahl	3640	60
Harry Schein	1104	49
Hyresgästernas riksförbund	2925	46

Bibliotekslån

	2017	2016	2015	2014	2013
Hem- och läsesalslån	3154	3403	3375	2579	3130
Nyförvärv	318	366	335	394	380
Aktiva låntagare under året	255	315	316	328	355
Fjärrlånande institutioner	488	458	440	421	377
Fjärrlån ut	231	204	264	326	323
Fjärrlån in	33	68	69	22	6

Förteckning- och katalogisering

Under 2017 har över hundra arkiv och samlingar ordnats och förtecknats. I maj anställdes tillfälligt en extra arkivarie för att ordna och förteckna större arkiv, och under sommaren projektanställdes ytterligare en arkivarie.

Bland de arkiv som ordnats och förtecknats kan nämnas ett stort antal lokala SSU-klubbar, Turkiska socialdemokratiska ungdomsklubben, Farsta konstförening, ABF Farsta, Bommersvik, Sveriges Fredsråd, Carl-Henrik Hermanssons personarkiv, Norra Botkyrka Socialdemokratiska Kvinnoklubb, Sten Johanssons personarkiv, SEKO Lokförarna SJ Stockholm och Åsa Stenbergs personarkiv.

Under år 2017 katalogiserade bibliotekets personal 2490 skrifter i Libris, Sveriges nationella bibliotekskatalog. 1265 (51%) av dessa 2490 skrifter står vi i skrivande stund som ensam ägare till, det vill säga de finns inte på något annat svenskt bibliotek. Huvuddelen av texterna är skrivna antingen på svenska (1030), engelska (610), tyska (517) franska (178), norska (40), danska (32), italienska (13) och ryska (10). Vad gäller ämnesfördelning faller 1413 stycken inom samhälls- och rättsvetenskap, 388 inom historia, 244 inom ekonomi- och näringsväsen,

277 inom biografi, 100 inom filosofi och psykologi. Att vi är ett specialbibliotek med egen inriktning blir tydligt genom att av de 11591 Libriskatalogiseringar institutionen gjort sedan 2013 var vi ensamma ägare till 6509 (56 %) vid katalogiseringstillfället. Antalet poster i det egna bibliotekssystemet utökades med 2818 under året.

Årets förvärv till biblioteket understryker karaktären av specialbibliotek med tydlig profil och inriktning, något som tydliggörs av att vi är ensamma biblioteks innehavare till 55 % av de titlar vi katalogiserat sedan 2013. Under året har bibliotekspersonalen fortsatt utreda möjligheten att i samarbete med olika organisationer digitalisera tidskrifter.

Övrigt

En halvtidstjänst som bevarandetekniker/bokbindare har inrättats för att arbeta med samlingarnas bevarande och fysiska tillstånd. I ett första skede handlar det om kartläggning och inventering av vårdbehov, genomföra akuta reparationer och att se över samlingarnas miljö och olika hanteranderutiner.

En hyllvagn till magasinet köptes in i december och en utredning om samlingarnas fysiska skick påbörjades under hösten. Under 2018 kommer en långsiktig plan för magasin och magasinstillväxt att tas fram.

Biblioteksenheten deltog under året på möten med KUBIS, ”Kundtjänst bibliotek i Stockholm”.

Publik verksamhet & kommunikation

Forskarexpeditionen

Forskarexpeditionen har varit öppen 191 dagar. Öppettiderna har varit desamma som föregående år: tisdag – torsdag 10.00 – 17.00 och fredag 10.00 – 15.00 samt en lördag i månaden.

Antalet besökare 2017 har varit drygt 1 500. Det är en marginell nedgång i jämförelse med året innan. En målsättning inför 2018 är att vända trenden och öka antalet fysiska besök.

Under året leasades en ny mikrofilmsläsare. Denna öppnar upp nya och förbättrade möjligheter att ta del av och kopiera ur vårt bestånd av mikrofilmer.

Ett tjugotal visningar och presentationer av institutionen har ägt rum under året, flertalet för antingen studenter, forskare eller personal från andra institutioner.

Seminarier, konferenser och publika arrangemang

Som tidigare år har institutionen arrangerat seminarier och konferenser och i samverkan med andra organisationer arrangerat en rad olika publika evenemang:

28 januari, *En dag om Arbetarlitteratur (Arbetarlitteraturens dag)*

Plats: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Medarrangörer: ABF Stockholm, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap.

6 februari, Finnjävlar. Kristian Borg om en ny bok där 15 sverigefinnar berättar om klass, diskriminering och motstånd. I samarbete med ABF och Arbetarnas kulturhistoriska sällskap.

22 mars, Politik underifrån, seminarium. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

18 mars, Den skötsamme arbetare, seminarium med Ronny Ambjörnsson med anledning av nyutgåva kring hans bok om den skötsamhetskultur som växte fram i arbetarklassen under tidigt 1900-tal. Plats: ABF-huset. I samarbete med ABF och Arbetarnas kulturhistoriska sällskap.

3 maj, Stig Sjödin – brukspojken som blev poet. Rasmus Landström berättar om järnvägsarbetaren, poeten och kulturjournalisten Stig Sjödin. Plats ABF. I samarbete med ABF och Arbetarnas kulturhistoriska sällskap.

5 maj, Rudolf Meidner-priset 2016 till Matias Kaihovirta. Seminarium. Plats: LO-borgen.

6 maj, Potatisupproret på Söder. Lördagen den 6 maj var det 100 år sedan det så kallade potatisupproret ägde rum utanför en livsmedelsaffär vid Nytorget – ett kvinnoupplopp mot hunger och för demokrati. Flera artister och talare medverkat i detta arrangemang på den historiska platsen. I samarbete med ABF och Arbetarnas kulturhistoriska sällskap.

7 maj, Hungerprotester och kvinnoupploppen 1917, föredrag av Håkan Blomqvist på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

18–19 maj, Workshop om antifascism i Norden. Samarbete med Malmö högskolan och Åbo akademi. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

9 juni, Rereading histories of labour and livelihood under British rule. Med prof. Rana Behal och prof. Gunnel Cederlöf.

24–25 juni, internationell workshop och forskningspresentation om judiska Bunds historia. Samarbete med Södertörns högskola.

24 augusti: Judisk vänster i historiskt ljus – Jews and the Left. Håkan Blomqvist, docent i historia, Södertörns högskola, rapporterar från pågående forskningskonferens. Plats: ABF Stockholm.

31 augusti 2017, Boklansering: nytugåva av Lenins Staten och revolutionen. Bokförlaget Stormklockan arrangerade ett publikt event i våra lokaler i och med nytugåvan av Lenins Staten och revolutionen. Boken såg dagens ljus 1917 och har kommit ut i många upplagor sedan dess.

7 september, Kata Dalström – Agitatoren som gick sin egen väg. Bokpresentation av Gunnela Björk. I samarbete mellan ABF Stockholm, Historiska media och Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

27 september, När arbetsplatsen ligger i vardagsrummet. Ett lunchseminarium i samarbete med Union to Union.

7 oktober, Soumi – Finland 100 år. Samarbete mellan finska och svenska arbetarrörelsen. I seminariet medverkade bland andra Lena Hjelm-Wallén, Ulf Sudqvist och Thage G Peterson. Plats: ABF-huset. I samarbete med ABF och Arbetarnas kulturhistoriska sällskap.

26 oktober, Rudolf Meidner, ett föredrag av Lars Ekdahl, tillägnat Anna Hedborg hennes mångåriga insatser som ordförande för Forskningsrådet hos Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.

28 oktober, Vår fana är röd – vernissage med Markus Johnson på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Medverkande: Markus Johnson samt två föredrag av Rikard Heberling (Konstfack) och Maryam Fanni (MMS).

30 oktober, Mao i Sverige. Den svenska maoismen 1963-1986. Ingrid Wällgren, idéhistoriker vid Lunds universitet presenterade sin nya bok. Plats ABF-huset. I samarbete med ABF och Arbetarnas kulturhistoriska sällskap.

13 november, Finland 1917 – förspelet till en katastrof. Historikern Aapo Roselius, Helsingfors universitet talade utifrån boken ”då var det 1917”. Plats ABF-huset. I samarbete med ABF och Arbetarnas kulturhistoriska sällskap.

16 november, Konferens 100 % kamp. Mänskliga rättigheter och kulturarv. Konferens på Tekniska museet i samarbete mellan Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Historiska museet, Riksantikvarieämbetet, Västmanlands läns museum och Tekniska museet.

11 november, Arkivens dag – tema: Synd & Skam. Arkivens dag hade temat synd och skam. Lena Lennerhed talade om sexualpolitik med utgångspunkt i RFSU:s samlingar och Håkan Blomqvist föreläste om antisemitism inom den tidiga arbetarrörelsen. Inför arrangemanget hade material ur RFSU:s samlingar samt en första (så vitt känt) miniatyriställning om antisemitism i arbetarrörelsens barndom ställts samman för visning.

21 november, Drömmar om demokrati. Ett samtal med utgångspunkt i boken ”Då var det 1917” mellan historikerna Lars Ekdahl och Kjell Östberg under ledning av Anne-marie Lindgren. Plats ABF-huset. I samarbete med ABF och Arbetarnas kulturhistoriska sällskap.

I arbetarrörelsens spår. I samarbete med ABF Stockholm och Arbetarnas kulturhistoriska sällskap har genomförts 28 guidade vandringar och två bussturer med sammanlagt 892 deltagare under 2017.

Övrig medverkan på konferenser, seminarier mm

April, Silke Neunsinger deltog i ett första möte för Global Labour History Network som ägde rum i Delhi i mars 2017.

29–31 mars, nordisk institutionsträff på Arbeiterbevegelsens arkiv og bibliotek i Oslo. Fyra medarbetare – Jenny Edlund, Hans Larsson, Mats Myrstener och Erik Andersson – deltog i den nordiska institutionsträffen.

April, Silke Neunsinger föreläste i Göteborg ABF om konsumentkooperationens globala historia.

8–12 april, Jenny Edlund på SAP:s kongress i Göteborg.

16 – 17 april, Mikael Eivergård medverkade med föredrag på Arkivveckan i Visby. Magnus Åhrgren närvarade också på Arkivveckan.

juni, Silke Neunsinger deltog i Arbetarhistoriska mötet i Landskrona.

21–23 september, Silke Neunsinger och Jenny Langkjaer deltog i ITH:s (International Conference of labour and social history) konferens i Linz.

Oktober, Silke Neunsinger deltog i ekonomisk-historiska mötet.

2–4 november, Silke Neunsinger deltog i ELHN:s (European Labour History Network) konferens i Paris.

17 november; Mikael Eivergård deltog i panelsamtal på kulturavskonferens anordnad av Folkets hus och parker.

23 november, medverkan med föredrag på LO Ungt forum, Runö.

Övrigt

Institutionen har gått in som en part i projektet *100 % kamp. Sveriges historia* som är ett samarbete mellan Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Historiska museet, Sundsvalls museum och Västmanlands läns museum. Ett samarbete med ABF kring ett studiematerial byggt kring ett av projektets bokproduktioner ”50 rättighetskamper i Sverige 1890 – 2017” har inletts.

Under året har ett samarbete med Stockholmskällan inletts och vi kommer i framtiden att bidra med inslag (berättelser, foton, arkivmaterial mm) på www.stockholmskallan.stockholm.se

Forskning

Liksom föregående år har forskningsledare Silke Neunsinger varit tjänstledig på deltid för forskning i projektet Mind the gap som finansieras av Vetenskapsrådet.

Mind the gap

Syftet med projektet är att undersöka den fackliga politiken för kvinnors lika lön ur ett globalt perspektiv och frågor som hur kategorier som lika lön för lika arbetet till lika lön för likvärdigt arbete hanterats i olika historiska och sociala kontexter. I samband med projektet har forskningsledaren bedrivit gästforskning på International Institute of Social History, Amsterdam och vid Centre for Women's Development Studies, New Delhi.

Forskningsresultat från projektet har presenterats på:

- University of Wageningen, Nederländerna
- Centre for Women's Development Studies i New Delhi, Indien på
- National Law School of Tamil Nadu, Tirurichapally, Indien.
- Svenska historikermötet i Sundsvall i oktober
- Öhningen, Tyskland, september 2017
- University of Iceland i november 2017.

Samarbete med Centre for Women's Development Studies (CWDS)

Vi har under året skrivit ett femårigt avtal med Centre for Women's Development Studies (CWDS) i New Delhi som avser arrangerandet av en gemensam konferens om hemindustrins globala historia som ska äga rum i Stockholm under 23 och 24 maj 2018, samt ett forskningssamarbete om kvinnor och arbete i Indien och de nordiska länderna. Tanken är att forskare från båda regionerna ska paras ihop för att skriva texter tillsammans som handlar om historiskt centrala ämnen som berör kvinnor och arbete. På det viset ska vi producera gemensam kunskap, om historiska händelseförlopp, teori, metod och villkor för kunskapsproduktion i dessa två regioner i världen.

Bekönade rum

Projektet *Bekönade rum. Mångdimensionella vandringar i stadens historia* är ett samarbete mellan flera arkiv, museer och forskare. Med utgångspunkt i föremål, skriftliga dokument och fotografier undersöks hur män och kvinnor använt olika rum i staden – parker, gator, kaféer osv. Projektet syftar till att utarbeta en metod för att skapa pluralistiska beskrivningar av minnesinstitutionernas samlingar och öka sökbarhet i digitaliserat material; att digitalisera och tillgängliggöra tidigare icke-beforskat och icke förmedlat material ur arkiv och samlingar och att överbrygga glappet mellan forskning, digitalisering och virtuellt tillgängliggörande. Från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek deltar FD Fia Sundevall på deltid i projektet.

Forskningsrådet

Forskningsrådet har haft tre sammanträden under året. I april utsågs Ella Niia till ny ordförande efter Anna Hedborg. Rådet har tilldelat Nina Trige Andersen 2017 års Rudolf Meidner-pris för hennes bok ”*Profession: Filippner-kvinder på arbejde i Danmark gennem fire årtier: Köpenhamn: Tiderne skrifter.*”

Övrigt

Planeringsarbetet för den större internationell konferens/workshop i Stockholm maj 2018 om hemindustrins globala historia har fortsatt. Medel till konferensen har sökts och beviljats från Riksbankens jubileumsfond.

Publikationer

Arbetarhistoria

Arbetarhistoria har kommit ut med två häften under året.

Nr 161–162 om arbetarrörelsen och idrott

Nr 163–164 om fritt och ofritt arbete

Varje nummer av Arbetarhistoria presentera utan den trycka upplagens bildmaterial på www.arbetarhistoria.se. Under året har FD Fia Sundevall och FD Jonas Söderqvist vikarierat som redaktörer under två månader.

Kjersti Bosdotterpriset för bäst artikel i Arbetarhistoria 2016 tilldelades Hannes Rolf för artikeln "*Från kamp- till intresseorganisation. Centralisering och homogenisering inom Hyresgästernas Riksförbund fram till 1942*". Artikeln publicerades i Arbetarhistoria 2016:2 nr 158.

Övriga publikationer

Boken *Labour Unions and Politics under the North. The Nordic Countries 1700-2000*, under redaktion av Mary Hilson, Silke Neunsinger och Iben Vyff, publicerades i maj 2017. Ett boksläpp arrangerades i samband med Arbetarhistoriska konferensen som hölls den 15–16 juni i Landskrona. Under sommaren 2017 publicerades boken *A Global History of Consumer Cooperatives*, Brill, redigerad av Mary Hilson, Silke Neunsinger & Greg Patmore.

I samarbete med Arbetarnas kulturhistoriska sällskap publicerades årsboken *Då var det 1917*. Boken innehåller ett antal artiklar som på olika sätt skildrar händelser, konflikter och sociala skeenden under det omtumlande året 1917.

Tillsammans med Arbetarnas kulturhistoriska sällskap har väggalmanackan *Systrar, kamrater – kvinnor i arbetarrörelsen* producerats.

Personal & organisation

I oktober sjösattes en ny organisation där institutionens verksamhet organiseras i två avdelningar – avdelningen för publik verksamhet och avdelningen för samlingar - samt en forskningsenhet. Samarbete mellan olika funktioner ska ske i arbets- och projektgrupper.

Syftet med den nya organisationen är att få en tydligare struktur på verksamheten, att skapa bättre förutsättningar för att driva projekt, dra in mer medel till institutionen samt att stärka den utåtriktade verksamheten. I samband med den nya organisationen fastställdes en ny arbetsordning för institutionen. De medarbetare som tillträff som avdelningschefer har genomgått grundläggande ledarskapsutbildningar.

Under året har Handelsanställdas förbund bildat en fackklubb på arbetsplatsen och en rutin med regelbundna samrådsmöten mellan fackliga representanter och arbetsgivare har skapats.

Skyddsronder har genomförts och en arbetsmiljöenkät har gått ut till all personal. Med utgångspunkt i enkätsvaren har framförallt kontors- och arkivarbetsplatserna setts över. Klimatfrågan har – liksom föregående år – tagits upp med fastighetsägaren.

Med syfte att öka kunskapen bland personalen om våra egna samlingar startades under hösten en intern seminarieriserie. För innehållet står antingen institutionens egna medarbetare, f.d. anställda eller gästföreläsare som arbetet med våra samlingar. Fyra seminarier genomfördes under hösten:

- 25/10 Hans Larsson: *Biblioteket. Samlingar och bibliotekets arbete.*
- 15/11: Per Enerud: *Paul Olbergs arkiv.*
- 22/11 Martin Grass: *Internationella arkiven.*
- 13/12 Mats Myrstener: *Arbetsförfattare och arbetarlitteratur.*

Bland övriga arrangemang för personalen kan nämnas att i mars gästades institutionen av Fredrik Linder från Kulturdepartementet som talade om Kulturarvspropositionen och den kommande arkivutredningen.

Personalmöten har hållits regelbundet cirka var fjärde veckan. I början av arbetsåret låg ett fokus på frågor som hade med inriktning, strategi och organisation att göra. Den 15 mars besöktes personalmötet av Viktor Bernhartz från Katalys/RFSU som pratade om jämställdhetsfrågor.

Lokaler och säkerhet

Under året har vi installerat galler för fönstren (ca 80 stycken) samt jalousier på framsidan av våra lokaler. Bakgrunden är den serie av inbrott som började under hösten 2016 och kulminerade i mitten av januari med ett inbrott med påfallande förstörelse. Efter det beslöts att galler skulle sättas upp och sedan dess har inget nytt inbrott ägt rum.

Under året har ett antal mindre vattenläckor i värmesystemet ställt till besvär och i december innebar en större läcka att stora mängder vatten rann ut i våra arbetslokaler. Fyra arbetsrum behövde utrymmas och golven i dessa samt i en korridor fick brytas upp. Under reparationstiden fick personal flyttas om och byta arbetslokaler.

2017 har en ny säkerhetspolicy antagits som avser fyra områden: brandsäkerhet, publik verksamhet, IT-säkerhet samt lås och larm. En brandsäkerhetsutbildning har genomförts för all personal. En tidigare icke-fungerande branddörr i magasinet har reparerats. Ett trygghetslarm har installerats i forskarexpeditionen.

Personal

Anställda och årsverken

- Under 2017 har 24 personer varit anställda på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek; 14 män och 10 kvinnor. I procent innebär det en könsfördelning på 60 % män och 40 % kvinnor. Medelåldern är 47 år, och skiljer sig endast marginellt mellan kvinnor och män. Antalet årsverken 2017 var 18, fördelade på 5,5 kvinnor och 12,5 män.

Sjukfrånvaro (% i relation till arbetade timmar)

- Totalt 12,49 %
- Kvinnor 20,22 %
- Män 8,61 %

Kommentar: Sjukfrånvaron är mycket hög och kräver en noggrann analys. Ett första steg är en hälsoundersökning för all personal som ska genomföras våren 2018.

Anställda 2017

Avdelningen för publik verksamhet och administration

Jenny Edlund, avdelningschef (from oktober), kommunikatör

Catalina Benavente, arkivarie

Kjell Jernselius, IT-ansvarig

Jenny Lankjaer, (from september)

Lilian Piraishi, ekonomi- och löneadministratör,

Kristina Sköld, ekonomi- och löneadministratör

Andrej Wolkonski, vaktmästare

Avdelningen för samlingar

Magnus Åhrgren, avdelningschef, arkivarie

Maria Bohman, arkivarie (tom april)

Mats Johansson, arkivassistent

Lars Gogman, arkivarie

Arne Högström, arkivassistent

Erik Andersson, arkivarie

Sara Lagergren, arkivarie, verksamhetsansvarig arkiv

Erik Bohman Hjorth, arkivassistent

Fredrik Lindholm, arkivassistent

Hans Larsson, bibliotekarie, verksamhetsansvarig bibliotek

Mats Myrstener, bibliotekarie,

Roger Jönsson, bibliotekarie,

Sabine Sjöberg, biblioteksassistent,
Peter Mellander, biblioteksassistent (tom juni)

Forskningsfrämjande verksamheten
Silke Neunsinger, forskningssamordnare
Fia Sundevall, forskare

Institutionschef
Mikael Eivergård

Statistik 2012 - 2017

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Besökare/visningar m.m.						
Besökare enligt liggare	1544	1 631	1 441	1 420	1 441	1 379
Visningar	15	13	18	13	17	5
Forskarexpedition - arkiv						
Arkivlån	2583	3 670	2 906	2 918	2 861	1 462
Accessioner	63	61	55	68	52	23
Fjärrlån	-	13	18	18	21	6
Fotobeställningar	-	292	395	230	282	329
Ljud- eller filmbeställningar	-	22	30	12	9	2
Forskarexpedition - bibliotek						
Hem- och läsesalslån	3154	3 403	3 375	2 579	3 130	318
Nyförvärv	318	366	335	394	380	455
Aktiva låntagare under året	255	315	316	328	355	138
Fjärrlånande institutioner	488	458	440	121	377	330
Fjärrlån ut	231	204	264	326	323	52
Fjärrlån in	33	68	69	22	6	1
Webbplatser						
Sidvisningar, arbark.se	110 000*	114 914	134 457	100 618	108 092	114 525
Sidvisningar, arbetarhistoria.se	10 027	11 190	11 704	14 094	12 722	13 429
Sidvisningar, olofpalme.org	25 019	35 031	35 669	37 225	44 969	50 055
Sociala medier						
Antal följare:						
	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Facebook	3588	3258	2998	2842	2460	2154
Twitter	1005	992	918	759	651	531
Instagram	360	183	-	-	-	-

Se * Procentuell uppskattning av en halvårsvis uppskattning av sidvisningar jan-juni 2016 och jan-juni 2017 (då data saknas från juli 2017 till februari 2018).